

*We wilden je nog zoveel zeggen
en hebben nog zoveel vragen.
Je hebt zoveel voor ons gedaan,
dat zullen we nooit vergeten.
We zullen onze mooie herinneringen
voor altijd koesteren.
We hielden van jou,
mochten we nog iets tegen jou kunnen zeggen,
zou het zeker "dank je" zijn.*

Mevrouw
Paula Struyf

weduwe van Maurice Minnen

geboren te Bierbeek op 29 september 1934
en overleden te Binkom in het WZC 't Spelthof op 15 juli 2024

De afscheidsplechtigheid, rond de urne,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben rond de urne in de aula
van het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 te Holsbeek
op **ZATERDAG 20 JULI 2024** om **10.00** uur,
daarna asuitstrooiing op de begraafplaats van Vlierbeek.

Samenkomst aan het crematorium om 9.30 uur.

U kan Paula een laatste groet brengen
in het uitvaartcentrum Torreele - Castelein,
Pellenbergstraat 9 te 3360 Lovenjoel
op vrijdag 19 juli 2024 van 19.30 uur tot 20 uur.

Dit melden u:

François en Leoni Minnen - Beckx

Kevin en Oona

Kato

Tibe

Angele en (†) Lucien Minnen - Moels

Kristof

Yanthe

Xiebe

Sara

Steffen

Florian

Anne-Marie Minnen

Naomi

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen in de rouw:

zussen, broers, schoonzussen, schoobroers,
neven en nichten

De families Struyf, Minnen, Morren en Delville.

Met dank aan het verplegend personeel van Thuiszorg en van
't Spelthof.

Condoleren online:

www.torreele-castelein.be