

Condoleren via de website.

Uitvaartcentrum Torreele - Castelein, 016/461737

condoleren: www.torreele-castelein.be

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

Mevrouw

Mariette Lemmens

weduwe van Franciscus Verbruggen.

Geboren te Holsbeek, op 17 februari 1935
en van ons heengegaan thuis te Holsbeek, op 1 april 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Mariette in de Sint-Mauruskerk te Holsbeek,
Gebroeders Van Tiltstraat 1, 3220 Holsbeek,
op **zaterdag 6 april 2024 om 10 uur.**

**Samenkomst en gelegenheid tot
groeten in de kerk vanaf 09.30 uur.**

Nadien krijgt haar urne een mooi plaatsje
in de geborgenheid van haar familie.

Dit melden u:

Rudi en Tine Verbruggen - Van Gijssel,
Tom en Nina Verbruggen - Claes,
Alec en Lisa Verbruggen - Maillard,

Martine Verbruggen,
haar kinderen en kleinkinderen.

De families:
Lemmens - Verbruggen - Miseur en Van Heylen.

Met speciale dank aan dr. Kobe Van Audenhaege,
dr. W. Baestaens en het verplegend personeel van
het Wit-Gele Kruis.

U kan Mariette een laatste groet brengen in
het funerarium Torreele - Castelein,
Pellenbergstraat 9, 3360 Lovenjoel,
op **vrijdag 5 april 2024 van 19.30 tot 20 uur.**