

Het is niet de leeftijd die telt, maar de inhoud.

Verdrietig maar ook dankbaar nemen we afscheid van

De heer

# Hugo Eyerman

echtgenoot van Ivonne Vanoeveren

Geboren te Sleidinge op 19 april 1941 en godvruchtig overleden in het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven op 16 oktober 2023, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint-Pieter kerk te Pellenberg, op **zaterdag 21 oktober 2023 om 10 uur.**

**Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 09.30 uur.**

De crematie en de begraving van de urne in het urneveld heeft plaats in intieme familiekring.

U kan Hugo een laatste groet brengen in het funerarium Torreele - Castelein, Pellenbergstraat 9, 3360 Lovenjoel, op **vrijdag 20 oktober 2023 van 19.30 tot 20 uur.**

Dit melden u:

Ivonne Vanoeveren,

zijn echtgenote,

Caroline en Mario Eyerman - Bruins,  
Lennard,

zijn dochter, schoonzoon en kleinzoon,

Monique en Rupert Eyerman - De Wachter,  
kinderen en kleinkinderen,

E.H. Guido Eyerman,

Erik en Andrée Eyerman - Vertongen,

Lucie † en Jo Eyerman - Buysse,  
kinderen en kleinkinderen,

Lucien en Regina Eyerman - Desomviele,  
kinderen en kleinkinderen,

Luc en Christiane Eyerman - Persan,  
kinderen en kleinkinderen,

Jules en Georgette Vanoeveren - Descamps,  
kinderen en kleinkinderen,

Maurice en Yvette Vanoeveren - Beelen,  
kinderen,

Louis en Nicole Vanoeveren - Craninckx,  
kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:

Eyerman - Vanoeveren - Van Daele - Verlinden.

Met bijzondere dank aan dr. Katja Soubotko en het verzorgend en verplegend personeel van de afdeling geriatrie en Palliatieve zorg van het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven.